

Gelecek Ellerimizde

Artık dünyada tek bir hakim var - o iklim Kerberus'u. Gelecek için yaptığımız tüm planlar çöküyor ve birçok insan için bunlar çoktan yok oldu. İnsanlık olarak kendimize gerçekten ortak bir hedef koymazsak - hayatta kalmak - yakında herkesin planları yok olacak. Ve en iyi hedef sadece hayatta kalmak değil, iyi bir dünya - Yaratıcı Toplum - inşa etmektir. Eğer gerçekten Yaratıcı Toplumu inşa edersek, muazzam fırsatlar elde edeceğiz. Her şeyden önce, yeni fizik kazanacağız ki bu da gerçekten yeni teknik ve teknolojik yetenekler anlamına geliyor, buna yaşam süremizin tür sınırının ötesine uzatılması da dahil. Asıl görev Yaratıcı Toplumu inşa etmektir. Önemli olan pes etmemektir. Şimdi, yaşam için hala bu şansa sahibiz, bu yüzden bugün geleceğin bizim ellerimizde olduğu söyleniyor!

#gelecek #İklimKerberusu #NasılHayattaKalınır

İgor Mihayloviç Danilov ile videolar: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB>

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk duyuyoruz. Bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz.

İgor Mihayloviç: Selamlar.

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videonun sonunda hayatın uğruna savaşmaya değer olduğuna dair çok ilham verici sözler söylediniz. Doğruyu ve gerçeği bilerek ve gerçekte neler olduğunu, neler olduğunun özünü biraz olsun anlayarak ve Allah'ın Sevgisi için çabalayarak, bu şansı - insanlığı kurtarma şansını, insanların hayatlarını kurtarma şansını - kaçıramayız. Daha şimdiden pek çok insan bu şansı Yaratıcı Toplum'da, Yaratıcı Toplum'un inşasında görüyor - yaşamın değerinin sadece kağıt üzerinde değil, gerçekte de kesinlikle baskın olacağı ve tüm insanların bu yaşamın kalitesinin sürekli olarak daha iyi hale gelmesi için birleşeceği ve böylece herkesin yaşamını nasıl daha mutlu hale getirebileceğimize dair çözümler üreteceğimiz bir toplum.

Pek çok insan Yaratıcı Toplumun hayalini kuruyor. Ve hatta pek çok insan Yaratıcı Toplumun inşa edileceğine dair bazı işaretler ve göstergeler görüyor. Bize bugün dile getirmek istediğim bazı sorular gönderildi. Örneğin, "Yaratıcı Toplumun kurulacağına, her şeyin istikrara kavuşacağına ve her şeyin yoluna gireceğine dair güçlü, derin bir sezgisel hisse sahip olmaya devam ediyorum." Ve kişi soruyor, "Bu his nereden geliyor?" Bu arada, diğer insanlar çevrelerindeki Evren'den Yaratıcı Toplumun kesinlikle inşa edileceğini gösteren neredeyse işaretler görüyorlar, hem de uzak bir gelecekte değil, örneğin 1 Ocak 2024'te. " Sonuçta, videoda şöyle dediniz: '1 Ocak'ta geçiş dönemine girdiğimizi hayal edin.'" Ve bazı insanlar o kadar hevesli ki (İgor Mihayloviç: Ve insanlar hayal etti), evet, buna inanmak için, 1 Ocak 2024'te gerçekten de bu döneme gireceğiz. Tüm bunlar kesinlikle çok ilham verici ve cesaretlendirici.

Ama bu açıklamalarla ilgili sizin görüşlerinizi de duymak isteriz, yorum yapmanızı isteriz.

İgor Mihayloviç: Benim bu konudaki görüşüm çok basit: diyelim ki, asıl mesele bu hissin ve bu işaretlerin insanları hareketsiz bırakmaması. Neden? Bilincimiz çok kurnazca düzenlenmiştir. Eğer bir şeyin zaten var olduğunu hissederseniz, neden onun için savaşalım ki? Değil mi? (**Tatiana:** Evet, kesinlikle, bu önemli.) Ve bilincimizin hedefinin kesinlikle Yaratıcı Toplum olmadığını gayet iyi anlıyoruz. Neden? Bilincimiz her zaman güç ve egemenlik için savaşıyor. Yaratıcı Toplumda ortadan kaldırılacak olan şey budur, yani Yaratıcı Topluma ait değildir, sadece açıklığa kavuşturmak için.

Herkesin eşit olduğu bir dünyada kim nasıl üstün ya da aşağı olabilir ki, değil mi? Yine de farklı entelektüel seviyeler olduğu açık: herkesin hayatına daha fazla iyilik getiren insanlar kesinlikle öne çıkacaktır. Her durumda onları tanıyacak ve yücelteceğiz. Ancak bilinç bize farklı bir hikaye anlatır. Güç ister, birileri üzerinde hakimiyet kurmak ister. Bu bizim canavar doğamızın zorunlu bir zihniyetidir, bunu söylemenin başka bir yolu yok.

Tatiana: Kendini önemseme.

İgor Mihayloviç: Tabii ki! Megalomani ve gurur. Kalabalıktan bir şekilde sıyrılmak, sıradan olmaktan çıkmak, herkes tarafından tanınmak için her şeyi yaparız: biri saçını boyar, biri bedeninin her yerine dövme yaptırır, sırf göze çarpmak için. Birisi ise tam tersine, diyelim ki göze çarpmamaya çalışır, ancak eylemleri aslında tam tersini, kendisini bir şekilde diğerlerinin üzerine çıkarmak için her şeyi yaptığını gösterir. Bu Vril için mücadeledir, her zaman oradadır. Bu doğru. Mesele de bu. Bu nedenle, işaretler iyi bir şeydir.

Tatiana: Çok teşekkür ederim İgor Mihayloviç, çünkü gerçekten de inanç ilham veriyor. Asıl soru bu potansiyelin nereye yönlendirildiği, değil mi?

İgor Mihayloviç: Hayır, inanç iyidir dostlar. Ve içsel potansiyel iyidir. Her şey harikadır. Eğer insanlar Yaratıcı Toplumun var olacağını hissediyorlarsa bu harika bir şey, bunda yanlış bir şey yok. Önemli olan onu inşa etmektir. Önemli olan pes etmemektir. "Madem ki zaten var, madem ki Evrenden bir işaret gördüm, neden harekete geçeyim?" Mesele farklıdır. Azami çabayı göstermez ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmazsak, o toplum var olmayacaktır. Bu hayatın gerçeğidir. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre - bilirsiniz, geçmişte komünizm inşa edilirken böyle bir direktif vardı, ama sonra iktidara geldiler ve bunu insanlara geri veremediler. Mutluluğa, eşitliğe ve kardeşliğe ulaşmamızı engelleyen şeyin cevabı budur - bu bizim bilincimizdir, başkalarına hükmetmeye yönelik gizli arzularımızdır. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz.

Ancak, şimdi durum farklı. Şimdi dünyada tek bir hükmedici var - o da Kerberus ve herkes çok iyi anlıyor ki biz, yani insanlar, onun yanında bir hiçiz. Dolayısıyla egoizmimiz, fantezilerimiz bu yaratığın gerçekliği karşısında işe yaramıyor. Ne yazık

ki bu doğru. Evet, pek çok insan bir araya gelip iyi şeyler düşünmeye başlarsak... Dostlarım, ne düşünürseniz düşünün, eğer o iyi şeyi inşa etmezsek, var olmayacaktır. Mesele de bu.

Tatiana: Bir keresinde söylediğiniz gibi, bu dünya bir eylemler dünyasıdır.

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.

Tatiana: Evet, aynen öyle ve burada somut adımlar atılması gerekiyor.

İgor Mihayloviç: Şu anda maddi dünyadayız. Burada her şey kesinlikle gerçektir: depremler gerçektir, çok sayıda insanın canını alır, bizim canımızı alır; seller gerçektir ve her şey gerçektir. Dolayısıyla tüm bunlara karşı koymak için gerçek eylemlere ihtiyaç vardır. Yaratıcı Toplumunu inşa ederken bile gerçek eylemlerimize ihtiyaç vardır. Evet, sesimizin duyulmaması kötü bir şey. Pek çok insan bizi duymuyor ve duymak istemiyor. Ama bunun Yaratıcı Toplumunu duymayan insanların korkularından ve özelemlerinden kaynaklandığını anlıyoruz. Daha doğrusu, duyuyorlar ve kabul ediyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar ve hatta birçoğu Yaratıcı Toplumunu eleştiriyor. Bunun nedeni görememeleri ya da görmek istememeleri değil. Korktukları için. Ve insanların korktuğunu anlamalıyız. Gerçekle yüzleşmek bile istemiyorlar. Neler olduğunu görmek istemiyorlar. Gelecek için planları var. Oysa bugün gerçek şu ki, gelecekle ilgili tüm planlarımız yok ediliyor ve birçoğu çoktan yok edildi.

İnsanlık olarak kendimize gerçekten ortak bir hedef - hayatta kalmak - koymazsak yakında hepimiz için yok olacaklar. Ve daha da iyisi, sadece hayatta kalmak değil, iyi bir dünya, Allah'ın bize emrettiği türden bir dünya inşa etmek. İyi ve güzel bir dünya, eşitlik ve kardeşlik dolu bir dünya inşa etmemizi isteyen Allah, bunu bize gönderdiği peygamberler ve elçiler aracılığıyla ifade etmiştir. Allah'ın isteğini yerine getirmeliyiz, aksi takdirde O'na itaatsizlik ettiğimiz için cezalandırılacağız. İşte cevap bu.

Burada insanları da suçlamamalıyız. Çünkü bilim insanlarının söylediklerine bakacak olursak, bazıları iklimde en fazla okyanuslardaki suyun 3 metre yükseleceğini söylüyor. Evet, kıyı ülkeleri zarar görecek, o bölgede olanlar. Diğer bilim insanları ise 10.000 yıl içinde suyun birkaç metre yükseleceğini söylüyor. Ve bakın, dünyaya gerçekçi bir gözle bakan ve neler olduğunu gören sıradan bir insana bilim insanları, yetkili kişiler "10.000 yıl içinde olacak" diyor. Diğer bilim insanları ona güvence veriyor, "Tamam, 10.000 yıl içinde değil, daha erken olacak. Bu mantığa ve anlayışa daha yakın - su sadece birkaç metre yükselecek. Bu bölgede yaşıyor olsanız bile, sadece deniz seviyesinden üç metreden daha yükseğe çıkmanız yeterlidir ve evinize hiçbir şey olmayacaktır." Durum böyle değil mi? Sonuçta, bilim adamlarına inanmalıyız.

Tatiana: Oysa, farklı bir şey görüyoruz.

İgor Mihayloviç: Ama, farklı bir şey görüyoruz.

Tatiana: Söylediklerinden çok daha olağanüstü olaylar gerçekleşiyor.

İgor Mihayloviç: Korkutucu olan da bu, gerçekten korkutucu. Neden? Çünkü uyumsuzluğu ve içsel belirsizliği çağrıştırıyor. Bir de üstüne biz varız. Yaratıcı Toplumumuzla geliyoruz ve "Eğer bunu inşa etmezsek, sorunlar olacak" diyoruz. Öyle değil mi? Bu, bir insanın yaşam biçimini ve umutlarını bozar. İnsan kimi dinlemeli? Kendisiyle aynı insanı, Yaratıcı Toplumun bir gönüllüsünü, "Yaratıcı Toplum acilen inşa etmemiz gerekiyor, aksi takdirde sorunlar çıkacak. İklimde neler olduğunu görmüyor musunuz?" Kişi bakıyor - evet, gerçekten de iklimle ilgili bir sorun var. Ancak bilim insanları aslında başka bir şey söylüyor. Ve bakın, dünyanın dört bir yanındaki liderlerimiz sakin ve akli başında. Diyorlar ki, "Evet, uyum sağlamamız gerekiyor ve bunun gibi şeyler. Evet, 10 yıl boyunca sorunlar olacak ama sonra her şey normale dönecek."

Peki, bunu nasıl anlamalıyız? Bazı bilim insanları (tarih belirtmeden) "su en fazla üç metre kadar yükselecek" diyor. Diğerleri "10.000 yıl içinde" diyor. İktidardakiler ise "Önümüzdeki 10 yıl boyunca sorunlar yaşanacak" diyor. Ve insanlar arasında yine bir yanlış anlaşılma var: "Yani 10.000 yıl boyunca bu sorun daha da ağırlaşacak ve sular giderek yükselecek mi?" Ancak, akli başında herhangi bir insan, şu anda olanlara bakarak ve 2023 yılında olanların bile, eğer 10.000 yıl sürerse, bir şekilde çok eğlenceli olmadığını fark eder. Değil mi?

Tatiana: Evet, aynen.

İgor Mihayloviç: Diğerleri ise "10 yıl sürecek ama sonra geçecek" diyor. Bu temel bir anlayış eksikliği ve gerçekte neler olup bittiğinden habersiz olmaktır. Evet, konuşmak gerekiyor arkadaşlar, duymak istemeyenlere bile anlatmak gerekiyor; anlamayanlara bile anlatmak gerekiyor. Dünya bu haldeyken biz ne yapabiliriz? Sonuçta hayatta kalmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi ve Dünyamızı gerçekten savunabileceğimizi anlamak ve bilmek. Evet, Yaratıcı Toplumunu inşa etmeyi öneriyoruz. Neden olmasın? En azından Egon Cholakian'ın önerdiği şeyi yapabiliriz.

Önümüzde iki seçenek var: Tüketimci formatı korumak ya da Yaratıcı Toplumunu inşa etmek. Biz neyi seçeceğiz? Her durumda harekete geçmeli ve bir şeyler yapmalıyız. Eğer herkesin uyanmasını beklersek çok geç olacak. Bu dünyanın en az %50'si yok olduğunda herkes uyanacak. Ve tüm insan kitlesi gezegenin diğer yarısına taşındığında, o sıkışık koşullarda felaketin kaçınılmaz olduğunu açıkça görmeye ve anlamaya başlayacağız çünkü hala az çok yaşamaya uygun olan bu bölge bile çok hızlı bir şekilde küçülecek. İşte o zaman, evet, bir şeyler yapmaya ve "madem böyle bir sorun var, bir şeyler yapmalıyız" demeye başlayacağız.

Ancak, o ana kadar beklersek, ancak o zaman bir şeyler yapacaksak... o zaman artık hiçbir şey yapamayacağımızın anlaşılması gerekir. Çok geç kalmış olacağız. Aletlerimizi kaybedeceğiz, laboratuvarlarımızı ve (önceki videolarda da söylediğimiz gibi) Dünyamızı koruyacak kalkını inşa etmek için ihtiyacımız olan şeylerin çoğunu kaybedeceğiz. Ve burada yine anlamak gerekiyor... Belki de dolaylı olarak açıklayacağım.

Sadece birçok insanın anlaması için: şu anda bulunduğumuz yer dağınık ışık alanıdır. Gerçekleşmekte olan bu süreç, gezegenimizin iç kısmındaki ve diğer gezegenlerdeki dış kozmik etki, bunu bir ışık demetiyle karşılaştırabilirim, çok benzer bir etkiye sahiptir. Düşünelim: gece yürüyorsunuz, gökyüzüne bir el feneri tutuyorsunuz, özellikle de biraz nem varsa, ortada bir ışık kümesi ve kenarlarda daha dağınık bir ışık görüyorsunuz. Yani dağınık ışıkla daha yeni temas ettik, ana ışık demetine yakın bile değiliz; bu arada zaten böyle sorunlar yaşıyoruz. Bundan sonra ne olacağını bir düşünün.

Dolayısıyla, bu etkinin zirvesine çıkmadan önce bazı önlemler almamız gerekiyor, aksi takdirde çok geç olacak. Bu yüzden bu konu hakkında çok konuşuyoruz ve tüm bu sorunları açıklamaya çalışıyoruz. Evet, insanlar bunu duymak istemiyor ama bu vazgeçmek için bir neden değil. Duyacaklar. Bakın, her seferinde daha fazla insan (Kerberus kendini her gösterdiğinde demek istiyorum), daha fazla insan tehditlerin farkına varmaya başlıyor, bu çılgınlıktan uyanmaya başlıyor, bu kıyamet halinden çıkıyor, deyim yerindeyse, tüm bunları başka türlü adlandıramazsınız. İnsanlarda yaşama arzusu ortaya çıkıyor. Ve bu iyi bir arzu, bunlar iyi tutkular.

Tek şey, hep birlikte bir seçenek seçmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de elbette insanların neye ihtiyaç olduğunu ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlaması gerekiyor. Burada bir sorun var, kabul ediyorum. Duymak istemiyorlar. Dolayısıyla bilgiyi aktarmanın, insanlara daha iyi anlatmanın yollarını ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Bu bize bağlı, özür dilerim ama bu zombileşmeden uyanan ve gerçekten neler olup bittiğini anlayanlara bağlı.

Evet, bazı insanlar diyor ki... yine bizim için de pek çok soru var. Bazıları da "Bir kalkan inşa edersek ne olacak?" diyor. Öyle değil mi? Sonuçta, eğer bir dış etki varsa, bunun güneş sistemimizdeki tüm gezegenlere ve Güneş'e de yönelik olduğu açıktır. Ve bu öyle bir yaşam itici gücü, öyle güçlü bir enerji yükü veriyor ki, ölü gezegenlerin bile hayata dönmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu çok büyük bir güç akışı. Ve bize bir soru soruluyor: "Ne olacak? Bir kalkan inşa edeceğiz... Birincisi, bu kalkan yeterince uzun süre dayanacak mı? İkincisi, gezegenimizin şarj olmasını engelleyeceğiz. Peki sonrasında ona ne olacak? (**Tatiana**: Evet, aynen.) O zayıflayacak."

Bunu daha basit bir şekilde açıklayacağım. Gezegenimiz bu ışının dağınık ışığına girmeye başladı (hatırlayın, sizinle el feneri hakkında konuşmuştuk) ve iklimimizi etkilemeye başlayan bu süreç başladı ve gezegenimizin çekirdeği kaymaya başladı. Hemen fark etmediğimiz pek çok farklı sorun ortaya çıktı. Ama yavaş yavaş her şey artıyordu. Ve sonunda, bunun mikro düzeyi bile etkilediğini görüyoruz. Her şeyden önce bu, mikro parçacıklar seviyesinde yükün zaten fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor çünkü mikro parçacıklar ve çekirdekleri stabilize hale geldi. Ama bu diğer her şeyi etkiledi.

Oysa gezegene neler olduğunu gördüğümüz şey aşırı enerjiden kaynaklanıyor. Ve bu gerçekten de böyledir. Düşünün, gelen enerji güneş sistemimizdeki ölü gezegenleri

bile canlandırıyor. Bu gerçekten de böyledir. Gezegenimizin iç kısmında gözlemlediğimiz entropi, aşırı ısı, gereğinden fazla olan enerji gereksizdir. Neden? Çünkü zaten yıkıcı bir şekilde hareket etmeye başladı. Başka bir deyişle, gezegenlerimizin yaşamsal bir yük alabilmesi için, geçmiş olan enerji yeterliydi. Bunun üzerine gelecek her şey yıkıcı olacaktır. Ölü gezegenlere hiçbir şey olmayacağı açıktır. Biraz canlanacaklar, sonra bu süreç duracak, bundan çıkacaklar ve sakinleşecekler çünkü onlar ölümler.

Ancak bizim gezegenimizde durum biraz daha farklı. Neden? Okyanusla ilgili bir sorun olduğunu zaten söylemiştik: onu öldürdük, fazla ısı salınmıyor, hepsi yıkıcı olacak. Açıkçası, bu gezegende yaşayan her şey için büyük bir tehdit. Bu çok açık. Ama burada belli bir soru ortaya çıkıyor: bu enerjinin amacı nedir? Ve yanıt fantezi dünyasında yatıyor.

Hayal edelim ya da daha doğru bir ifadeyle fantezi kuralım. Bir uygarlık olarak, Yaratıcı Toplumu gerçekten inşa edersek, muazzam fırsatlar elde edeceğimizi hayal edelim. Her şeyden önce, bu yeni fizik, yani gerçekten yeni teknik ve teknolojik yetenekler. Buna yaşam süremizin tür sınırınının 15 katından daha fazla uzatılması da dahil. Yani, 1,500 yıl yaşayabileceğiz. Eğer kendimizde güç bulursak ve bütün bir uygarlık olarak tek bir zihniyete sahip olursak, ki bu da uygarlığımızın gelişmesidir, o zaman 1.000 yıl içinde (yani kesinlikle 1.500 yıl içinde) bir uygarlık olarak dördüncü gelişmişlik düzeyine ulaşmamız oldukça gerçekçi olacaktır. Bunun ne olduğunu, önümüzde ne gibi fırsatların açılacağını bir hayal edin. Uygarlığın dördüncü gelişim seviyesi şu an için bir bilim kurgu. Ama kesinlikle gerçekçi.

Ve burada belirli bir model var: örneğin 1.500 veya 1.000 yıl sonra dördüncü uygarlık seviyesine ulaştıktan sonra beşinci uygarlık seviyesine girebilmemiz için en az 12.000 yıllık bir döngüye ihtiyacımız olacak. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Başka bir deyişle, bir sonraki enerji ya da bir sonraki döngü, ileri bir uygarlığa yeni bir evrimsel sıçrama sağlayabilir. Tüm bunlara bunun için ihtiyaç var. Aşırı enerjiye gelince, şu anda bizim için aşırıdır ve şu anda bizim için yıkıcıdır. Oysa gelecekte bu muazzam fırsatlar anlamına gelmektedir.

Ve gelişimin bir sonraki aşamasında, uygarlık gelişiminin altıncı seviyesine girebilmemiz için, şimdiden 24.000 yıllık bir döngüye ihtiyacımız olacak. Örneğin, 24.000 yıllık döngü sırasında beşinci gelişim düzeyine girmeyi başarsak bile, altıncı gelişim düzeyine ancak 24.000 yıl sonra girebileceğiz. Sadece açıklığa kavuşturmak için söylüyorum. Bu bir fantezi değil. Eğer onları doğru bir şekilde okur ve yazdıkları gibi görürsek, kadim kronolojik yazılmış tarihin tanımladığı şey budur. Oysa biz pek çok şeyi bilim kurgu olarak okuyor ve ele alıyoruz. Oysa aslında insanlar gördüklerini ve bildiklerini anlattılar. Korunmuş eserlerde ve halkların çeşitli efsanelerinde bu bilgilerden bolca var. Bunu nasıl bilebiliyorlardı? Görünüşe göre biliyorlardı.

Bir kalkan inşa etmeye gelince... Öncelikle, bu uzun sürmez. Neden? Anlamak zorundayız, anlayışımızı biraz açıklayacağım, bugün itibarıyla geldiğimiz noktayı, ama bunu fizik perspektifinden değil, daha felsefi bir şekilde anlatacağım, böylece

herkes için açık ve aynı zamanda yararlı olacak. Bu kalkanın inşası kesinlikle gerçekçi, buna fazlasıyla ikna olmuş durumdayız. Üzerine inşa edilmesi gereken prensipleri anlıyoruz. Felsefi terimler kullanırsak, bu kalkanın inşası aikido ve kuantum Zeno etkisi prensibine dayanmalıdır. Anlaşılması için basitleştireceğim. İnşa etmemiz gereken karşı önlem, dış kozmik radyasyondan etkilendiğimiz sürece, tam olarak o süre boyunca çalışacaktır. Bunu anlayanlar anlayacaktır, diğerlerine gelince, ne yazık ki buna ihtiyaçları yok.

Diğerleri hakkında. Dr. Cholakian'ın konuşmasından sonra bizimle temasa geçen ve bilim insanlarına yardım etme arzularını dile getiren birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum. Birçok insanı fiziğe bakmaya, günümüzün tüm aciliyetini anlamaya teşvik etti. Birçok kişi de iklim değişikliğine karşı mücadele edecek bilim insanları ekibine katılma önerisi ve hatta talebiyle ekibimizle ve şahsen benimle temasa geçti. Dostlarım, size içtenlikle minnettarız. Her şeyi anlıyoruz, insanlığı kurtarma arzunuzu ve isteğinizi anlıyoruz. Ama üzgünüm, açık konuşacağım: bugün dünyada yapmamız gerekenleri derinlemesine inceleyebilecek ve anlayabilecek 200'den fazla insan yok. Ve bizim görevimiz, başlangıç olarak, onları bir araya getirmektir. Diğer herkese gelince, siz ve biz, dostlar, onlara yardım etmek ve düzgün çalışmalarını sağlamak için bize ihtiyaçları olacak, yani tüm bilime, gönüllülere ve yardım etmek isteyen herkese ihtiyaçları olacak.

Ancak mevcut duruma göre, özellikle bilimsel kısmın, yani bu kalkanın inşasının, böyle bir merkez kurmayı başarabilirsek, bu bilim adamları tarafından yapılması gerekecektir. Yine, eğer farklı ülkelerde yaşadıkları için hükümetleri tarafından uygun bulunurlarsa. Asıl soru şu: bu bilimsel potansiyelimizi bir araya getirebilecek miyiz? Tam güçle çalışma, elimizde mevcut olanları araştırma ve gerekli olanları geliştirme fırsatı bulabilecekler mi? Bunun için en azından birleşmeye, ülkeler seviyesinde birleşmeye ya da insanlar seviyesinde birleşmeye ihtiyacımız var. Bu koşulları yaratmalıyız. Eğer bunları yaratmazsak, bilim insanları nasıl birleşecek ve ne yapabilecekler? Basit bir soru. Elbette güzel bir soru. İşte o zaman hepimiz işe yarayacağız, hedefler ve görevler bizim için açıkça belirlendiğinde ve ne yapacağımızı anladığımızda.

Fiziğe uzak olan, hayatları boyunca onunla uğraşmamış ve deyim yerindeyse mikro parçacıkların yaşamının özüne ve aralarındaki ilişkilere inmemiş kişiler tarafından fiziğin sıfırdan çalışılmasına gelince - bu iyi, ama çok uzun zaman alacaktır; bu gerçekten de doğrudur. Bu arada bilim insanlarının yardıma ihtiyacı olacak ve çok fazla yardıma ihtiyaçları olacak. Bu nedenle, ana meseleyi çözersek, biraz daha sonra işe yarayacağız. Bu nedenle, şimdi potansiyelimizi ve isteklerimizi duymayanlara ulaşmaya ve bir şekilde onlara temel şeyleri, bir çocuğun bile anlayabileceği şeyleri açıklamaya yönlendirmek daha iyidir. Olup bitenler olmaya devam edecek ve bilim insanlarının tanımladığı gibi 10.000 yıl içinde değil; aslında fazla zamanımız yok.

Aslına bakarsanız, Dr. Cholakian'ın bugün söylediği gibi, 5 ila 7 yıllık nispeten sakin bir dönem geçiriyoruz. Ama hanginiz bu yıla bile sakin diyebilirsiniz? Önümüzdeki 5 ila 7 yılın bizim için ne kadar sakin geçeceği konusunda kendi sonuçlarınızı çıkarın.

Bu, ekonomimizin işleyeceği, herkesin ve her yerde olmasa da az ya da çok alışkanlıklarımızı yaşayabileceğimiz nispeten sakin bir dönemdir. Bunu anlıyoruz çünkü iklim değişikliğinin azalması için hiçbir neden yok, en hafif deyişle hiçbir neden yok. Enerji sadece artıyor ve geldiği ama bir yere gitmediği için yıkıma dönüşecek, yani yaşama karşı savaşacak. Bu gerçek bir antibiyotik, başka türlü adlandırmanın yolu yok, bize karşı yönlendirilmiş bir antibiyotik. Aptallığa karşı en iyi ilaç Kerberus'tur.

Ama bir soru var: biz gerçekten o kadar aptal mıyız? Apaçık ortada olanı görmüyor muyuz? İnsanlık olarak. Bu güzel bir soru. Cevabını öğreneceğiz ve sanırım çok yakında öğreneceğiz. 7 yıl nedir ki? Hiçbir şey, bir an gibi. Ama bu, biz dağınık ışının içindeyken kastediliyor. El feneri örneğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi? Karanlık gökyüzüne bir ışık yönlendirsek, tekrar ediyorum, daha kalın bir ışın ve dağınık bir ışık görürüz ve merkeze, bu parlak ve güçlü ışığa yaklaştıkça, dağınık ışık daha yoğun hale gelir.

Şimdi yavaş yavaş ona yaklaşıyoruz, bu da her şeyin daha da kötüleşeceği anlamına geliyor. Gördüğümüz tüm göstergeler ve olan biten her şey, diyelim ki tüm grafikler, mevcut iklim sorunlarımızın henüz sorun olmaktan çok uzak olduğunu, tüm sorunların önümüzde olduğunu bize ikna edici bir şekilde kanıtıyor. Bu kaçınılmaz. Ve kendimizi organize etmeyi, sorunu anlamayı, birleşmeyi ve Kerberus'a karşı harekete geçmeyi ne kadar çabuk başarırız, kazanma şansımız o kadar artar. Her şey çok basit. Ama şansımız var ve çok da iyi. Anlayış ve başka pek çok şey var.

Tekrar uçan ok etkisi konusuna dönmek istiyorum. Videolarımızdan birinde, bilim insanları tarafından belirli ekipmanların test edildiği belirli bir bölgeye atıfta bulunarak bundan bahsetmiştik. Gerçekten de dikkate değer bir etki göstermişti. Şimdi, devre dışı bırakıldığı andan uzaklaştıkça, ne kadar etkili olduğunu daha fazla anlıyor ve ikna oluyoruz. Ve pek çok insan soruyor, "Bu bir kalkan olarak kullanılabilir mi?" Arkadaşlar, cevabım hayır, kesinlikle hayır. Tüm bunları tüm gezegene yaysak bile - çalışmayı durduracaktır. Ne yazık ki, bu etki tüm gezegenin belirli bir yüzdesinden daha büyük olmayan belirli bir alanda ve yalnızca kısa bir süre için çalışabilir. Bunun ötesinde, uçan ok etkisi kaybolur. Bunu icat eden biz değiliz. Daha ciddi olmalıyız ve ölümcül bir hastalık durumunda bedenimizin belli bir bölgesine yapılandırılan bir yara bandının bize yardımcı olacağını ummamalıyız. Evet, orada bir rahatlama hissedilebilir, acıyı dindirebilir ama hasta bir organizmamız var ve ölümcül derecede hasta, dolayısıyla bu sorundan kurtulmamız gerekiyor.

Öncelikle kendimizde sağduyu bulursak ve bunu yapmanın gerekli olduğunu fark edersek, belki o zaman bunu çözümlerin yöntemleri hakkında düşünürüz. Ve bunların sayısı da çok fazla değil. Başka türlü olmasını ne kadar istersek isteyelim ve ne düşünürsek düşünelim, üzerimize gelen etkiye karşı koyacak bir şeye ihtiyacımız var. Başka bir seçenek yok. Aksi takdirde gezegenimizin içinde olup bitenleri hiçbir şekilde durduramayacağız ve zaten bunun bir sonucu olarak da gördüğümüz her şeyi - bizi yok eden ve öldüren her şeyi - durduramayacağız. Her şey çok basit. İhtiyacımız olan tek şey sağduyulu olmak. Belki de bu, dış etkilere karşı koyacak bir çözüm

bulmaktan bile daha zordur. Greceęiz, her Őey bize baęlı. Dolayısıyla dostlar, gelecek bizim elimizde. TeŐekkr ederim.

Tatiana: ok teŐekkr ederim.

İgor Mihaylovi: TeŐekkr ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun ve Allah'ın Sevgisi.