

## Sinek mi Yoksa Fil mi?

"Muhafızlar" olarak adlandırılan radikal aşırılık yanlısı mezhep bin yıldır insanlığa, insanlara karşı hangi hain planları kullanmaktadır? Nasıl hareket ediyor ve insanların zihinlerini nasıl etkiliyorlar? Yaratıcı Toplum projesinin katılımcıları da dahil olmak üzere insanlar çeşitli taşra şehirlerinde hangi "Overton pencereleri" ile yüzleşmek zorunda kalıyorlar? Sineğin arkasındaki fili - bu tüketimci dünyayı yöneten Mimarları - neden görmüyoruz?

Bu dünyanın Mimarları neden bir hata yaptılar: zaman ve hayalleri hakkında bir hata? Bekledikleri El bir daha asla var olmayacak. İklim Kerberusu dünyada. Muhafızlar zihinlerimize ve kalplerimize hükmetme umuduyla bu dünyada pek çok tapınak yarattılar. Ama şu anki eylemleri o kadar yıkıcı ki, kendimizde özgürlüğü bulamazsak, Tanrı'yı, yaşam arzusunu ve İsa Mesih'in istediğini ve insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber'in istediğini yerine getirme gücünü bulamazsak, birleşmezsek, ne biz ne de tapınaklar bu dünyada kalacaktır.

Her şeyi değiştirebilir miyiz? Evet dostlar, birlikte her şeyi değiştirebiliriz. Herkes için her eylemin yalnızca yaşamı iyileştirmeye yönelik olabileceği koşullara sahip bir geleceğe sahip olacağımız Yaratıcı Toplumu inşa edebiliriz. Hepimiz büyük bir aileyiz ve her birimiz yaşamayı, İnsan olarak yaşamayı hak ediyoruz.

#YaratıcıToplum #ölümsüzler #Muhafızlar

İgor Mihayloviç Danilov ile videolar: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB>

**Tatiana:** Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk duyuyoruz. Bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız.

**İgor Mihayloviç:** Selamlar!

**Tatiana:** İgor Mihayloviç, hepimiz, tüm izleyicilerimiz, bir önceki videodan ve bu ifşadan, bizden önce, tüm dostlarımızdan önce, tüm ALLATRA TV izleyicilerinden önce gerçekten derinden etkilendik. Size yürekten çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, çok önemli olan şu ki, insanlar hayatlarında benzer bir şey yaşamak zorunda kaldıklarında, genellikle kalpleri kırılır ve hatta insanlara olan inançlarını kaybederler. Ama size farklı bir örnek gösterdiğiniz için, farklı yaşamının mümkün ve gerekli olduğunu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Ve insanlara duyduğunuz bu derin şefkat, komşularımıza duyduğunuz sevgi için size çok teşekkürler. Biliyorsunuz, Yaratıcı Toplumu inşa etmek için mümkün olan her şeyi yapmak için büyük bir arzu var (ve önceki video hepimizi çok cesaretlendiriyor) -

tek bir kişinin bile bu tür olayları yaşamak zorunda kalmayacağı bir dünya; herkesin özgür olacağı bir dünya - bu gölgelerden korkmamaları için, korkundan özgür.

Videonun kendisi kesinlikle zordu ve çeşitli hisler uyandırdı. Bilirsiniz, hem acı hem de dedikleri gibi, gözyaşları içinde kahkaha, şaşkınlık ve nasıl bu kadar adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı anlayamama vardı. Ve Yaratıcı Toplum projesinin katılımcıları da dahil olmak üzere, insanların yüzleşmek zorunda kaldıkları şeylerle ilgili acı. Ve biz sıradan ve dürüst insanlara karşı bin yıldır bu tarikat diyelim - radikal aşırılıkçı Muhafızlar tarikatı tarafından kullanılan entrikaları, hain planları anlamak.

Ayrıca, İgor Mihayloviç, bir önceki videonun ardından, dünyanın dört bir yanından pek çok kişi, bu kanunsuzluktan muzdarip olan Yaratıcı Toplum projesi katılımcısına sosyal ağlarında kamuoyu desteğini ifade etti. Böylece bu hikâye geniş yankı buldu. Ve biliyorsunuz, bir yabancıнын talihsizliği diye bir şey olmadığını fark eden insanlar olduğu ve bu kadar açık destek veren ve bu karanlık taraflara ışık tutmak için mümkün olan her şeyi yapan gerçek dostlar olduğu için içtenlikle memnunum.

**İgor Mihayloviç:** Bu harika bir şey. Katılımcımızın, hepimiz gibi bir gönüllünün, sırf birileri dünyayı yönetmek istediği için tatsız bir duruma düşen gönüllümüzün akıbetine ilgi gösteren tüm insanlara, tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aslında arkadaşımızı savunarak kendimizi de korumuş oluyoruz. Anayasal haklarımız, insan haklarımız ihlal edildiğinde, kayıtsız kalırsak, bilmeliyiz ki bugün arkadaşımızın ya da komşumuzun hakkı ihlal edilmişse, yarın bizim de hakkımız ihlal edilecektir. Eğer bugün adalet mahkemesi... Hangi adalet mahkemesi? Bu bir adalet mahkemesi mi? Her şey ihlal edilirken buna nasıl adalet mahkemesi diyebilirsiniz... tıpkı binlerce yıl önce ihlal edildiği gibi, aynı suçlama altında, İsa Mesih'in idam edildiği aynı suçlama altında, masum insanları idam etmeye başladıklarında.

Evet, bir fark var gibi görünüyor, o durumda Gerçeği buraya getiren İsa Mesih'ti, çarmıha gerildi, yok edildi, ondan korkuldu. Ama bugün, içtenlikle bu dünyadaki herkesin, altını çiziyorum, herkesin hayatını iyileştirmek isteyen sıradan bir vatandaş, onu istismar edenler de dahil olmak üzere, kelimenin tam anlamıyla bir grup suçlu, bir çete, bir suç komplosunda işbirliği yapmış ve Anayasayı ihlal ederek, her insan için doğal olması gereken akla gelebilecek tüm hakları ihlal ederek, bu kişiyi yalnızca "Yaratıcı Toplum dini bir harekettir" ifadesini tanıtmak için mahkum ettiler. Onların istediği de bu. Ve insanların kaderleri umurlarında değil. Kime zarar verdikleri umurlarında değil. Kendi refahlarıyla ilgili olmayan hiçbir şey umurlarında değil. Bu delilik. Bu...

Biliyorsunuz, dürüst olmak gerekirse, insanları aşağılamaktan hoşlanmıyorum ve bu yanlış bir şey. Çünkü insanların yaptıkları şeyler, hatta bir grup suçlu olarak adlandırdığım bu insanlar bile, ki gerçekten de bir grup suçlular çünkü, affedersiniz, kolluk kuvvetleri kilise temsilcileriyle işbirliği yaptı. Ama biz nedenini biliyoruz. Ne istediklerini ve arkalarında gerçekte kimin olduğunu biliyoruz. Ve insanlar şimdi bunu açıklıyor. Yani, halkın çıkarlarını, Anayasa'yı ve her vatandaşın haklarını savunması gereken yargıç, dünya ölçeğinde kendi çıkarları için lobi yapanların tarafını

tuttuğunda... Görünüşe göre, bu bir vilayet, büyük bir şey değil. Hayır arkadaşlar, hiçbir yerde önemsiz bir şey yoktur. Özellikle de yasal haklarımız söz konusu olduğunda, gerçek özgürlüklerimiz söz konusu olduğunda.

Biliyorsunuz, aslında bu konuda piyeyi deve yaptığımız söylenebilir: "Sırf bir kilisenin yerel piskoposluğu..." Bu "bir kilise" değil, bu kilisenin içinde yer alan ve kilise temsilcilerini bu ülkede hüküm sürmek ve diğer ülkelere hükmetmek için (tıpkı bir önceki videoda söylediğimiz gibi) tüm ülke için tek ve yegane tekel olmaları gerektiğine ikna eden devasa bir organizasyondur. İşte sorun da bu. İktidar için savaşıyorlar. "Biz bunu çok büyüttük" denirken, "aslında böyle bir şey yok" deniyor.

Ancak, eğer böyle bir şey yoksa, o zaman neden ahlaki açıdan ya da hukuki açıdan kabul edilemez olan bir davada mahkumiyet kararı verilirken... Ve bunu uyduranlar, tam tersine, şimdi yargılanıyor olmaları gerekir. Ama kararı mahkemeye sunuyorlar ve kabul ettiriyorlar. Bir sonraki adım aşırıcılık olacak. Ve bakın birçok ülkede bu şeyi nasıl şişirdiler - yani "aşırılıkçılığı". Ve insanları sürüler halinde hapse atıyorlar. Peki aşırıcılıkla kim savaşıyordu? Tarihe bir bakalım, bu "bölünme" kavramını aslında kim icat etti? Ve sapkınlık ve dini gerçek dışılıkla ilk kim savaştı? İsa mı yaptı bunu? Hayır dostlar, antimesih yaptı. Ve bugüne kadar ve özellikle bugün, tüm bunlar istenmeyen insanları ortadan kaldıracak bir araç olarak hizmet ediyor. Ve hakikat ortadan kalkıyor, haklarımız ortadan kalkıyor ve dolayısıyla gelecek de ortadan kalkıyor.

İnsanlar sebepsiz yere acı çekiyorlar, aslında sadece dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve onları cezalandıranları bile mutlu etmek istedikleri için. Diğer taraftan bakarsak, bize korkutucu bir şey olarak sunulan bu sinek yüzünden, bu gönüllünün yaptığı iddia edilen şey, bu gezegendeki her insanın hak ettiği daha iyi bir yaşamı hayal etmek, bu sinek yüzünden bu dünyayı yöneten fili, milyarlarca insanı öldüren ve sekiz milyardan fazla olan tüm insanlığımızı beş yüz milyona, yani işlerine gelen bir sayıya, en fazla bir milyara indirmek isteyen bu dünyanın Mimarlarını görmüyoruz. Çünkü bu sayıyı kolayca manipüle edebilirler, basitçe kontrol edebilirler ve onları tasmalı tutabilirler, bilirsiniz, tıpkı binek atı ya da kendi icat ettikleri cennete sürdükleri bir eşek gibi.

Ancak, sözünü ettiğimiz bu insanlar, sözde "Muhafızlar", " Bu dünyanın Mimarları ", bir hata yaptılar: zaman konusunda bir hata yaptılar ve hayalleri konusunda bir hata yaptılar. İki bin yıldır gerçekten kutsal insanları öldürüyorlar, özgürlük için çabalayanları öldürdüler ve yok ettiler. Bugüne kadar ağzımızı kapattılar ve kapatmaya devam ediyorlar, üzerimize yasalar çıkarıyor ve sertleştiriyorlar, Anayasayı ve tüm haklarımızı manipüle ediyorlar. Mutlak yönetim peşindeler. Ama bir hata yaptılar, bir hata yaptılar çünkü bu dünya bizim evimiz ve bizim dünyamız. Onların dünyası 12,000 yıl önce yok edildi. Ve tarihe açık bir zihinle bakanlar, köklerinin nereden geldiğini, bu organizasyonun ne olduğunu ve gerçekten var olduğunu göreceklerdir.

Sanırım onlardan biraz bahsetmeliyiz çünkü tarih boyunca hep kahramanları, iktidara getirdikleri ve kolayca manipüle ve kontrol ettikleri kişileri tanımlayacak şekilde hareket ettiler. Çoğunlukla, tıpkı Konstantin'in hikayesinde olduğu gibi, kolayca

manipüle edilebilen insanları seçtiler: zayıf zihinli, ancak son derece gururlu ve kolayca kontrol edilebilen, güce ve paraya olan açlıkları kesinlikle doyumсуz olanları seçtiler. Ve onların arkasında, gölgeler gibi, bu Muhafızlar organizasyonunun temsilcileri ya da dünyada bilindikleri şekliyle büyük Mimarlar vardı. İnsanların daha sonra her türlü kötülükle suçladıkları, aslında Mimarlar tarafından yapılmış olan pek çok farklı organizasyon yarattılar. Onları görebilmemiz için semboller ve işaretler ortaya koydular. Neden? Çünkü aslında onlar hakkında her zaman söylentiler vardı ve herkes bir tür güç olduğundan şüpheleniyordu. Ama her zaman bunun bir güç kurumu ve bir iş kurumu olduğu söylendi. Dikkatler hep onlardan uzaklaştırıldı ve insanlar onlar dışında herkesi suçladı. Oysa onlar her zaman oradaydı.

Tarihi yazdılar ve kontrol ettikleri ve manipüle ettikleri insanları dünyanın en büyük beyinleri olarak sundular. Ve biz onları tanıyoruz: Makedonyalı İskender... Bilirsiniz, gerçeği öğrendiğinizde komik olur; kendi gölgesinden korkan, her şeyden korkan sıradan bir adam, ama o zamanlar dünyayı yöneten bu gizli yıkıcı tarikata ait olmayan ve onunla hiçbir ilgisi olmayan öğretmeninden ilham aldı. Oysa o, bu dünyanın Mimarlarının gerçek temsilcisi olan kişinin sadece bir arkadaşıydı. Ve onun aracılığıyla, bu dünyanın fatihlerinin en büyüğünün bu öğretmeni aracılığıyla, o Mimar, yöneticinin kendisini, sıradan insanı kolayca manipüle etti. Bu yüzden İskender savaşları kazandı. Bu yüzden o bir "kahraman"dı.

Ama kendini biraz kaptırduğunda ve Muhafızların organizasyonunun çıkarlarını ihlal etmeye başladığında, Muhafızlar bu dünyayı daha iyi, daha parlak, daha güzel hale getirmesi gerekenleri, hayatlarımızı güzel, harika ve onurlu hale getirmesi gerekenleri, bir insana yakışır şekilde yaşayabilmemiz için gerçekten de bizi onurlu ve birleşik bir uygarlık haline getirmesi gerekenleri ortadan kaldırdıkları gibi, diğer pek çok insan gibi o da ortadan kaldırıldı. Bize ait olması gereken bu dünyayı rehin aldılar, tüm dünyayı ve her birimizi arzularının rehinesi haline getirdiler. Tek hayalleri El'in dönüşü.

Tek hayalleri, sadece El'in geri getirebileceği "ölümsüzlerini" hayata döndürmek. Hayatlarını sadece El kontrol ediyordu, çünkü o onlar için bir tanrıydı. Gerçeği öğrendiğinizde her şeyin genel bir resme nasıl uyduğuna bir bakın. Ve şimdi birçok insan bunu biliyor. Ama bu neyi gösteriyor? Bu, dünyanın değişeceğini gösterir. Belki de değişecek. Ama bu dünya sadece bu dünyayı aydınlatmak için yeterli içsel ateşe, içsel ışığa sahip olduğumuzda değişebilir.

Biliyorsunuz, size basit bir örnek vereceğim. Eğer bir odada birçoğumuz varsa, oda tamamen karanlıksa ve sadece bir mum yakarsak, o zaman her birimiz bir sürü gölge yaratırız. Ve bu gölgelerin içinde Muhafızlar ya da Mimarlar dediğimiz kişiler bulunur. Ama sayımız kadar mum yakarsak ve onları etrafımıza yerleştirirsek, evet, gölgeler oluştururuz ama bu gölgeler şeffaf olur ve parlak ışıkta her şeyi görürüz ve bu gölgelerde saklanmak mümkün olmaz.

Gücümüzü bu dünyanın iyiliği için kullanırsak, dünya değişir. Ve gücümüz sözlerimizdedir. Bir kelimedenden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Gücümüzü yıkıcı ya da

yasadışı ve çarpık eylemlere yönelik bazı açık eylemlerde kullanamayız. Neden mi? Çünkü acı çekecek olan biziz, çünkü biz insanız.

İşte bu yüzden diyoruz ki, bu tüketici formatında her birimiz her şeyden önce ülkesinin bir vatanseveri olmalı ve ülkesinin çıkarlarını korumalıdır. Kötü de olsa her türlü istikrar yine de istikrardır ve istikrarsızlıktan daha iyidir. Ve biz bunu biliyoruz. Tarihte bunu gördük ve birçok kez deneyimledik. Farklı devrimler yaşadık, sonrasında biz insanlar daha kötü yaşadık. Biz insanlar bu devrimlerden sonra doğal haklarımızdan yoksun bırakıldık. Ve bu mezhepçilerin bizim ellerimizle gerçekleştirdiği her yıkıcı olay, bizi haklarımızdan ve özgürlüklerimizden mahrum bıraktı.

Son zamanlarda bu Muhafızların tüm dünyada nasıl aktif hale geldiklerini görüyoruz. İklim Kerberus'unun bu dünyada olmasının nedeni budur. Mutlak bir yönetimin ve El'in geri dönüşünün hayalini kurdular ve bundan bir adım uzaktaydılar. Ama El bu dünyaya asla geri dönmeyecek ve bu dünyada bir daha asla mutlak bir yönetim olmayacak. Kerberus bu yüzden burada. Ve şimdi hepimiz, tüm insanlık, bu Mimarlar tarafından ayrılmış ve parçalara bölünmüş durumdayız; hepimiz, bu gerçeği ve bu gölgeleri yansıtan kırık bir ayna gibi, hepimiz aynı kaderi yaşayacağız. Ve ne olursa olsun, bunu birlikte yapacağız.

Ama biz, bir aynanın kırık parçaları gibi ışığı yansıtıyoruz ve çoğumuz ışık yayabiliyoruz. Ve bu çok şey anlatıyor. Normal bir insan yaşamı için, birleşmemiz için, tüm insanlığın birleşmesi için özlemimiz olan ışığımızın bu dünyadaki önemini ve değerini anlarsak, Cerberus'a karşı birleşik bir insanlık olarak, içinde yanan ateşle özgür bir insanlık olarak öne çıkabileceğimizi anlarsak, Kerberus'un ışığının çözüleceği bir ışık yaratırız ve o bizim için bir tehdit olmaz ve bize hiçbir şey yapamaz. Ama eğer olduğumuz gibi kalırsak, o zaman her birimizin kaderi şu anda gerçekleşmekte olan olayların öngördüğü gibi olacaktır.

Basitçe ifade edeyim. Muhafızlar dediğimiz kişiler, zihinlerimizi ve kalplerimizi kontrol etme umuduyla bu dünyada pek çok tapınak yarattılar. Ama şimdi eylemleri o kadar yıkıcı ki, eğer kendi içimizde özgürlüğümüzü bulamazsak, kendi içimizde Tanrı'yı bulamazsak ve yaşam için bir istek bulmazsak... çünkü tam olarak Tanrı bize yaşam için bir istek verir. Şeytan ise bize kıskançlık, nefret ve bölünme arzusu verir. Dolayısıyla, eğer içimizde Tanrı'yı bulamazsak ve eğer içimizde İsa Mesih'in, insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber'in istediklerini yerine getirecek gücü bulamazsak ve eğer birlik olmazsak, bu dünyada ne biz kalırız ne de tapınaklar.

Mars'a bakalım. Üzerinde yaşam olduğunu gösterdik ve anlattık. Ve burada, biraz geçmişe bakarak, kesin olarak söyleyebiliriz: bir tür tapınak kalmış olsa bile, belki taş ve sağlam bir tapınak, içinde ziyaretçi olmayacak. Ve onlar için, şu anda bu ruhsuz organizasyon için çalışanlar için, hayatlarımızı daha da kötüye götürmenin hiçbir anlamı yok. Ama onların yıkıcı faaliyetlerini çevremizde her yerde görüyoruz; görüyoruz, daha doğrusu bakıyoruz ama bazen nasıl ve neden etki ettiklerini fark etmiyoruz.

Bilim kurgu gibi görünmemesi için basit bir örnekle açıklayayım. Daha önce de söylediğim gibi kendileri ön plana çıkmıyorlar. İkinci, üçüncü hatta beşinci planda kalmak için kendi adamlarını kullanıyorlar. Tarihe bakıyoruz, "kahramanları", oynadıkları piyonları görüyoruz ama onları görmüyoruz. Neden? Çünkü Muhafızlar onları tanımlamıyor, görünüşe göre. Ama öyle değil, dostlar. Onlar her zaman kendi çevreleri için yazarlar ve "kahramanlarının" isimlerini tarihe geçirirler. Ama çoğunlukla Gamaliel gibi, İsa Mesih'in yok edilmesinin senaristi ve İsa'nın Öğretisini öğrencileri aracılığıyla şu anda sahip olduğumuz şeye, İsa Mesih'in öğrettiklerinin tam tersine dönüştüren senarist gibidirler. Oysa Gamaliel'in adı sadece satır aralarında yer alır ve ne ilk ne de son isimdir. Ama nereye bakacağını bilenler onları her zaman görecekler. Ve biz de onları tarihte ve bilincimizi manipüle edenlerin yaşamlarında her zaman göreceğiz. Aslında her şey basmakalıp ve kolaydır.

Size bunun nasıl yapıldığına ve onların bu dünyanın Mimarları olmasının ne anlama geldiğine dair bir örnek vereyim. Her şey çok basittir. Örneğin, dostum, bir ev inşa ediyorsun (bu basit bir örnek ve sanırım pek çok kişi için anlaşılır olacaktır), paradan tasarruf etmeye ve evi daha hızlı inşa etmeye karar verdin, bu yüzden inşaatçılar tuttu. Bir ustabaşı, "Size basit, hızlı, yüksek kaliteli bir ev inşa edelim, her şeyi iyi yapacağız" diyor. Onunla bir proje üzerinde anlaştınız ve ev inşa ediliyor. Bir komşunuz geçiyor, diyor ki, "Bak ne güzel bir ev, ne güzel bir iş. Ama girişiniz basit, n şeklinde. Eğer kemer şeklinde olsaydı, bir düşünün, kemerli bir giriş normal bir n şeklinden çok daha güçlüdür, eviniz torunlarınız için korunmuş olurdu. Düşünün, torunlarınız evinizde yaşıyor olacaktı. Evinizi sadece çocuklarınız için değil, torunlarınız için de inşa etmiş olursunuz. Ve bu ev köydeki diğer evler arasında öne çıkacaktı. Bizim sokakta ya da komşu sokaklarda böyle karmaşık bir mimariye, böyle kemerli bir kapı girişine sahip evler yok. Tüm komşularınızın n şeklinde, sıradan kapıları var. Bu harika olurdu! Anladığım kadarıyla buna hazır değilsin. Genel olarak nasılsınız?", - ve başka bir şey hakkında konuşmaya başlar.

Eve geliyorsunuz ve "Evet, biraz daha uzun sürecek, maliyet artacak ama bizim sokakta ve komşu sokaklarda böyle tek ev olacak" diye düşünüyorsunuz. Ustabaşını çağırıyorsunuz ve ona "Bakın, fikrimi değiştirdim. Projemizde bazı değişiklikler yapalım. Kemerli bir kapı yapalım - daha pahalı ve daha güzel görünecek, evimin en önemli parçası olacak ve daha dayanıklı yapısı nedeniyle torunlarıma hizmet edecek. Ustabaşı cevap verir, "Peki, bu inşaatı uzatacak, maliyeti artıracak. Buna gerçekten ihtiyacınız var mı? Herkesin seninki gibi evleri var. Neden buna ihtiyacınız var?" Ama siz "Onlar onların evi, bu ise benim evim" diyorsunuz.

Ve biraz önce size bu kemerli kapı fikrini öneren arkadaşınız ve komşunuzun o ustabaşıyla konuştuğunu bilmeden kabul ediyorsunuz, ve ustabaşı ona rahatça "Ev iyi ve iyi inşa ediyoruz, ama sahibi aptalca bir şey yaptı. N şeklinde bir kapı yapmaya karar verdi, kelimenin tam anlamıyla kuruş ve fazladan birkaç gün tasarruf etti, ama kemerli bir kapı yapsaydı, bu ev öne çıkacak ve ona daha uzun süre hizmet edecekti. Ama bunu ona kim tavsiye edebilir ki? Bunu ona söyleyemem, çünkü "Demek ki benden para kazanmak istiyorsun" demişti. Proje üzerinde anlaştığımız için

müşterimden ekstra para kazanamam. Ve yine, mimarlık hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bir uzman ona anlatsa belki onu dinlerdi. Genel olarak ev sağlam."

Ve ustabaşı hemen bu arkadaşınıza ve komşunuza evinin çok güzel olduğunu söylemeye başlar ve "Kim yaptı bunu?" diye sorar. Basit sorular sormaya ve onda gurur uyandırmaya başlar. Ustabaşının sözleriyle heyecanlanan adam (kendisine bu kapıyı tavsiye edenin bu ustabaşı olduğunu çoktan unutmuştur), komşusunu görünce, güzel bir ev inşa etmiş bir kişi olarak ona evi nasıl doğru inşa edeceği konusunda tavsiyelerde bulunur. Sonuçta o yaratıcıdır, kendisi için bir ev yaratmıştır ve mimarların en büyüğü olarak deneyimlerini komşusunun nasıl doğru bir şekilde inşa etmesi gerektiği konusunda paylaşır.

Söyleyin bana, böyle durumlarla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz ama fark etmiyoruz. Bazı insanlar Overton pencereleri olduğunu söylüyor. Evet, bunlar iyi tanımlanmış psikolojik tekniklerdir, bu sayede herhangi bir aptallık bizim gerçekliğimiz ve hatta bazen kanun haline gelir. Ama tüm bunların arkasında, bu Overton pencerelerinin arkasında kim var? Aslında her şey sıradan ve görünür. Mimarlar bu kadar açık sözlü ve aptalca davranmazlar; bu pencereleri yaratanların arkasında kalırlar, beşinci planda ya da daha uzak roller oynarlar. Ama her zaman tarihte kalırlar ve eğer isterseniz, ele aldığımız örnekte bile, bu planın nasıl işlediğini gördüğümüz için herhangi bir bilgi bulabilirsiniz: modern terimlerle konuşursak, İsa Mesih'in idam edildiği "yasadışı misyonerlik faaliyeti için" tam olarak aynı senaryoya göre, bugünlerde bir Rus eyaletinde masum insanların infaz edildiği gibi.

Kayıtsız kalmadığınız için, bugün bir kişiyi cezalandırarak ve anayasal haklardan yoksun bırakarak, yarın tüm ülkeyi ve ardından tüm dünyayı yoksun bırakacaklarını anladığınız için teşekkür ederiz dostlar. Bunu anlıyoruz ve görüyoruz. Ama bu olayın arkasındaki, sinek gibi görünen olayın arkasındaki fili görebiliyor muyuz? Bazen basit şeyleri göremeyiz. Bilincimiz bu şekilde çalışır. Ve onu manipüle edenler bilincimizin nasıl çalıştığını gayet iyi bilirler. Sonrasında tüm dünyanın değişmesini sağlayacak bir düşünceyi birine nasıl aşılayacaklarını çok iyi bilirler. İstedikleri kişiyi nasıl iktidara getireceklerini çok iyi bilirler.

Aynı örneği o ilde ele aldığımızda, manipüle ettikleri ve kendilerine uygun kişilerin en üst yönetim organına nasıl atandığını açıkça gördük. Ama sadece o ülkede değil, tüm dünyada böyle kaç il var? Ülkelerin geleceklerinin yaratıldığı iller, bizim dikkat etmediğimiz iller. Ama tam da oradan, gölgelerden olduğu gibi, bela sızar ve ülkeleri mahveder; kötülüğün yeniden doğduğu illerden, gölgelerin gerçekten sızdığı illerden.

Bununla birlikte, onlara boyun eğmeyen insanlar olsaydı, bu manipülatörler bilincimizle aynı ustalıklarla oynayarak onları "aşırılık" ile suçlayacaklardı, aslında bölünme anlamına gelen bu korkunç kelime. Ve bizi bölenler kendi yaptıklarıyla manipülasyon yaparlar. Bu arada biz bunu görüyoruz ama anlamıyoruz. Anlamadığımız için de sessiz kalıyoruz. Bunun bizim hayatımız, bunun bizim kaderimiz olduğunu anlamıyoruz. Bugün yoksun bırakıldığımız ve geri alamadığımız haklarımız yarın çocuklarımızın elinden alınacak. Bugün biz acı çekiyoruz, yarın

çocuklarımız acı çekecek ve yarından sonraki gün dünyamız yok olacak. Sırf bugün bir başka insanın, bizim gibi sıradan bir insanın yaşama hakkını, anayasal haklarını ve doğal özgürlüklerini savunacak gücü kendimizde bulamadığımız için yok olacak.

Peki böyle önemsiz görünen kaç tane vaka var? Kimin için önemsiz? Kendini göklere çıkarmış biri için, kendini insan olarak görmekten vazgeçmiş biri için, kendini göklere çıkarmış biri için, aslında o sadece bir taş, satranç tahtasında sıradan bir taş, gölgelerde kalan ve bazen bu taşın bile tanımadığı biri tarafından oynanan bir taş. Yine de, bu kişiyi oynayan kişi bir erkek arkadaş tarafından biliniyor, sadece not, karısının arkadaşının erkek arkadaşı. Görünüşe göre, ne tür bir bağlantı olabilir? Tıpkı bir kemerin nasıl düzgün yapılacağını öneren komşuyla olduğu gibi. Suçluyu bulamazsınız ama sonuç olarak bu sinek filleri öldürüyor. Bu doğru. Ve dünyamız bununla dolu. Peki bu durumu değiştirebilir miyiz? Evet dostlar, her şeyi değiştirebiliriz. Paranın ve gücün olmayacağı Yaratıcı Toplumu inşa edebiliriz. Böylece bize karşı her türlü eylem ortadan kalkacak ve her türlü eylem yalnızca yaşamlarımızı iyileştirmeye yönelik olacaktır.

Bakın, lütfen alınmayın dostlar, her şeyi gerçek isimleriyle anacağım. Sonuçta, birçok açıdan, uzun yıllardır Yahudi halkı bizi manipüle eden kişiler olmakla suçlanıyor. Evet, onlar en zeki insanlar ve çoğu zaman krallara ve dünyamızı yöneten diğerlerine danışmanlık yaptılar. Çoğu zaman Yahudiler çeşitli kuruluşlarda yüksek mevkilere yükselirler. Ve öyle görünüyor ki "her şeyin suçlusu onlar." Öyle görünüyor. Ama tüm bu dünyanın kökenine bakarsak, genellikle bunların arkasında tamamen farklı insanlar görürüz ve Yahudilerin bilge bilinci, deyim yerindeyse, basit manipülasyonları görmedi ve kendilerinin bile nasıl manipüle edildiğini görmedi. Ancak, diğer birçok ulusun temsilcileri arasında kıskançlık ve hatta bazen nefret uyandıran bu insanlar, tüm insanlığa hizmet edebilir ve Yaratıcı Toplumda fayda sağlayabilir. Birbirimize karşı duyduğumuz tüm nefret ve bu dünya şu anki haliyle inşa edilirken dünyanın Mimarları tarafından bize yapay ve ustaca dayatılan tüm bölünmeler ortadan kalkacaktır. Bölünecek hiçbir şeyimiz kalmayacaktır.

Yine milliyetçilik konusunu ele alalım. Bu konu akut gibi görünüyor ve nazizmin ve diğer pek çok kötü şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. Ama herhangi bir ülkedeki her birimiz böyleyken herhangi birini milliyetçilikle suçlayabilir miyiz? "Bu imkansız" gibi görünüyor. Peki, nasıl oluyor da imkansız oluyor? Basit bir örnek üzerinde düşünelim. Tüm dünyada demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Amerika'yı ele alalım. "Orada kesinlikle mümkün değil. Orada... Dünyanın her yerinden, farklı milletlerden ve farklı dinlerden çok sayıda insan varken hangi milliyetçilik olabilir? Neden olabilir? Çünkü yakın zamana kadar orada insanların özgürlüklerine yönelik yasalar işliyordu ve kalıntıları hala işliyor, bu nedenle diğer ülkelere kıyasla hala çok fazla özgürlük var." Peki, orada herkesi tek bir ulus olarak birleştiren milliyetçilik var mı?

Herkes "Amerika her şeyden önce gelir", "Amerika her şeyden üstündür" dediğinde, bu nedir? Bu normal bir milliyetçilik, ülkelerini savunuyorlar, vatanseverlik için. Ama vatanseverlik nedir? İşte size cevap.



Bu sorunun cevabı: "Yaratıcı Toplumda milliyetçilik olacak mı?" Şöyle söyleyeyim: Yaratıcı Toplumda milliyetçilik olmayacaktır. Şu anda olduğu gibi hepimizin gireceği geçiş döneminde elbette milliyetçilik olacaktır. Ve bir ulusun diğerine üstünlüğünü eylemleriyle kanıtlanma fırsatı olacak. Öldürerek değil, kendi türünü yok ederek değil, tam tersine tüm insanlığa hizmet ederek. Ve eğer bir ulus her vatandaşının hayatını iyileştirebilirse, kolayca "Teşekkür ederim" diyeceğim ve daha iyi birleştiklerini, daha akıllı olduklarını ve hayatımı iyileştirdiklerini kabul edeceğim. Bu kötü bir şey mi? İyi. Özellikle de Yaratıcı Topluma girdiğimizde birleşik bir aile, birleşik bir uygarlık olacağımızı aklımızda tutarak.

Evet, her birimizin kendi ülkeleri olacak. Hiçbir yere kaybolmayacaklar. Bizi ayırmayan gelenek ve göreneklerimize sahip olacağız. Ama paramız olmayacak, gücümüz olmayacak, yani düşmanlığımız olmayacak, dolayısıyla dünyamızda gölgeler yok olacak - hamamböcekleri gibi düşüncelerimizin ve hayatlarımızın Mimarları olanların saklandığı o derin gölgeler. Anayasal ve uluslararası haklarımızı ve hatta vicdanımızın ve insanlığımızın akla gelebilecek her türlü temel hakkını ihlal edenler. Bizi birbirimizi öldürmeye zorlayanlar, bizi gerçekten ihtiyacımız olmayan şeyleri arzulamaya zorlayanlar.

Bakın bu ne kadar basit ve gerçekten de basit. Ama sadece yaşamak istediğimizde basit; sadece tek bir insanlık olarak yaşamaya ve haklarımızı savunmaya başladığımızda basit. Sonuçta, dostumuzu savunarak kendimizi, çocuklarımızı, ülkelerimizi ve Anayasalarımızı savunmuş oluruz. Onları o pislığe, her şeyi yok eden o aşağılık insan özüne karşı savunuyoruz. Ve haklarımızı koruması gerekenlerin, bu hakları gasp eden ve bizi manipüle edenlerle aynı hamamda oturmamasını sağladığımızda, dostlar, gerçeğe bir adım daha yaklaşmış olacağız. Her şeyi gerçek isimleriyle çağırdığımızda ve hiçbir şeyden çekinmediğimizde, dünya değişecektir. Ve bu çok kolay.

Bir önceki videoda size hayatımı anlattım, belki de anlatmam gerekenden fazlasını anlattım, bilmiyorum. Ama mazur görülebilirim. Kısa bir süre önce iki beyin sarsıntısı atlatmış bir adamım ve dürüst olmak gerekirse, sallanmadan iki ayağımın üzerinde durmayı öğrenmem bir ayımı aldı. O arkadaşlardan birinin deyimiyile "bilinci yerinde" bir adam olarak, normal bir insan gibi, hatta beyin sarsıntısı geçirmemiş biri gibi, her şeyi doğru isimleriyle çağırma hakkına sahibim.

Birilerini damgalamaya, küçümsemeye ve aşağılamaya ne kadar düşkün olduğumuzu görüyorsunuz. Neden? Bir insanın değerini küçümsemek? Ne anlamı var ki? Bu şekilde kendimizi yüceltecek miyiz? Kilisenin bu temsilcisi, AllatRa'daki tüm insanları "akli dengesi bozuk" olarak nitelendirerek kendisini psikiyatri ve psikoloji alanlarında bile bir uzman konumuna yükseltti. Ona göre, bir ayağı çukurda olan bu karanlık dünyada sadece dengesiz insanlar deccalden ayrılabilir ve Mesih'e gelebilir. Bu çok komik. Gerçeği bildiğinizde ve bu tünelin ucundaki ışığı gördüğünüzde komiktir.

Ama o böyle bir durumdayken, bir insan olarak kendini bizden üstün tutma arzusu ve özlemiyle parçalandığında, "büyük" kitapların sözde "büyük" yazarı olarak dünya

çapında tanınmadığında... Bu arada beyni, affedersiniz, çok aktif çalışıyor çünkü ona çok fazla düşünce geliyor ve onun için birçok form çiziyor, etrafında gördüğü o fantastik formlar. İnsanların metropol piskoposlarının önünde nasıl yere kapandıklarını, onun ellerini nasıl öptüklerini gördüğünde, sizce böyle bir yaşam istemiyor mu? İstiyor. Büyüklük istemiyor mu? İstiyor. İşte tam olarak bu yüzden metropolit piskoposun gözüne girebilmek, kendine bir isim yapabilmek için çeşitli yasadışı kombinasyonlar yaratıyor. Ve içindeki iblis onu insanların üstüne çıkarır. Ve daha şimdiden fikirlerimizi açıkça manipüle etmeye ve kendisine uygun olanları bizim üzerimizde otorite haline getirmeye başlar.

Bakın, sıradan bir adam, sıradan bir tarih öğretmeni ama ülkeyi manipüle ediyor. Tüm ulusun seçtiği ve ülkenin büyük bir bölümünün oy verdiği cumhurbaşkanı hakkında ne söyleyeceğine kendi inisiyatifiyle değil, kafasına göre karar veriyor. Oysa bu adamın görüşü çok daha yüksek. Ve hoşnutsuzluğunu dile getirerek kendisini diğerlerinin üzerine çıkarıyor. Diğer herkes aptaldı ve yanlış seçim yaptı, sadece o kime oy vereceğini biliyor. Ve sadece o, kafasının içinde tüm ülke ve tüm dünya için doğru kararları verme yeteneğine sahiptir. Bakın bu ne kadar basit. Basit bir soru: aslında onun arkasında kim var? Onu içeriden kim besliyor ve onu şu anda olduğu kişi yapan kim? Her şey çok basit. Bu piyonu oyunlarında kim feda ediyor? İşte cevap bu.

Bu dünyada her şey çok basit. Ama bizim dünyamız nasıl olmalı? Patrikleriyle birlikte misyonerlik faaliyetlerinin başı olduğu için bu adam gibi insanların hizmet etmesi gereken İsa Mesih'in bize söylediği budur. Bu dünya, insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber'in bize vasiyet ettiği şekilde olmalıydı. Peygamber'in büyüklüğünü ve Muhammed Peygamber'in bugüne kadar insanların en iyisi olarak kaldığını gösteren tarihten bir olayı hatırlayalım. Rumah kuyusunun hikayesini hatırlayalım. Sonuçta, Peygamber'in büyüklüğünü mükemmel bir şekilde göstermektedir. Bilmeyenler için hikayeyi kısaca anlatacağım.

Suyun kıt olduğu bir yerde bir kuyu vardı. Kuyu, bu suyu satan ve ailesi bu gelire geçinen bir Yahudi'ye aitti. Ancak bir adam bu kuyuyu satın almaya ve suyu Peygamber'in ümmetiyle paylaşmaya karar verdi. Peygamber şöyle dedi: "Eğer kuyuyu satın alırsan, onu ümmete vermen için açık bir şart var. Ümmete verdiğin zaman, herkes gibi sen de bu kuyuyu satın aldığın için hiçbir menfaat elde etmeden su kuyruğuna gireceksin. Sadece o zaman biz ümmet olarak senden bu hediye kabul edeceğiz." Bakın ne kadar basit.

Ancak bazı insanlar megalomani ve gurura yenik düşerler: bunlar Mimarların üzerinde oynadıkları ve kolayca manipüle ettikleri araçlardır. Diyelim ki, insani zaaflarımız sırasını beklemeden su almaya, bize ait olmayana almaya, insanların hakları ve çoğu zaman hayatları da dahil olmak üzere onlara ait olanı ellerinden almaya çalışıyor. Bakın ne kadar basit, her şey nasıl da gözlerimizin önünde gerçekleşiyor; ve tıpkı Tanrı'nın Oğlu'nun idamını izleyen muazzam insan kalabalığının hareketsiz ve sessiz kalması gibi, bizler de, çok sayıda insan, sıranın bize geldiğinin çok iyi farkında olduğumuz halde, arkadaşlarımız infaz edildiğinde hareketsiz ve sessiz kalıyoruz. Ama korku, tam olarak hayatlarımız için korku, bu gölgelerin korkusu, daha doğrusu bu

gölgelerde saklananların korkusu, hiç görmediğimiz, ancak bu korku hiç görmediklerimiz tarafından yoğunlaştırılıyor ve biz sessiz kalıyoruz. Birisi cezalandırılırken sessiz kalıyorsak, bir sonraki cezanın da bize verileceğini anlamalıyız. Her şey basittir.

Ancak içinde yaşadığımız dünya, küçük bir grup insanın mutlak hakimiyet peşinde koştuğu, bu dünyayı, bizim dünyamızı alıp kendilerinin yapmak istediği dünya, hepimizin bir seçim yapması gereken, her durumda aynı kaderi paylaşacağımız bir noktaya yaklaşıyor. Ve yine de birleşeceğiz. Ama ortak bir trajediyle ya da tam tersine, bize büyük bir umut verecek bir şeyle, peygamberlerin hayal ettiği dünyanın geleceği gerçeğiyle birleşeceğiz. Ve o zaman bizim üzerimizde güç arayanlar bu dünyada bulunamayacaklar çünkü güç olmayacak.

Dünyamızı daha iyiye doğru değiştirebiliriz, ama sadece birbirimizi gerçekten sevdiğimizde, birbirimize saygı duyduğumuzda ve yaşamlarımızın tam değerini anladığımızda. İnsan olduğumuzu anladığımızda. Birlik olabileceğimizi ve bizi bölen her şeyin bize dayatılan saçmalıklar olduğunu fark ettiğimizde. Ve o zaman bu dünyanın en iyi insanlarını örnek alabiliriz, sonuçta en iyisini alabiliriz.

Her zaman taklit etmeye çalışırız ve her zaman birilerini taklit ederiz. Öyleyse neden başkalarını taklit etmeye başlamıyoruz - tarihi değiştirenleri değil, Gerçeği değiştirenleri değil? Birbirimize hükmetmeye çalışmamalıyız. Buna ihtiyacımız yok. Bunun yerine, isteklerimizi bu dünyayı gerçekten değiştirmeye, kötülüğü ondan uzaklaştırmaya, açlığı ve susuzluğu ondan uzaklaştırmaya; tüm insanlara yeterli yiyecek ve su sağlamaya ve bu dünyadaki herkesin korunduğunu ve mutlu olduğunu hissetmesini sağlamaya yöneltmeliyiz. Hayal edebiliyor musunuz? Bunu yapabiliriz.

Bu, her birimizin neyi seçeceğine ve peygamberlerimizin uygulamak istediklerini uygulayıp uygulayamayacağımıza bağlıdır. Bu kolay, ama sadece her birimiz içimizde bir güç ve tüm gölgeleri silebilecek bir ışık olduğunu anladığımızda kolay. Bunu yapabiliriz dostlar, ama sadece birlikte olduğumuzda. Sadece arkadaşlarımıza ihanet etmediğimizde, tek bir aile olarak birleştiğimizde, çünkü biz istesek de istemesek de zaten tek bir aile olacağız. Ve tek soru ailemizin nereye, ne yöne ve ne zaman gideceğidir. Her şey çok basit.

**Tatiana:** İgor Mihayloviç, çok teşekkür ederim. Tüm dünya olarak bir araya gelmemizi ve birleşmemizi kesinlikle diliyorum. Ve birçok insan bir önceki videodaki sözlerinizden derinden etkilendi. Sizin arkanızda, omuzlarınızın arkasında sadece beyaz bir duvar olması çok acı verici. Tüm ümmetin, Hıristiyanların ve Yahudilerin de omuzlarınızın arkasında olmasını çok isterdim, böylece tüm dünya olarak hepimiz tek bir ailede birleşmiş olurduk.

**İgor Mihayloviç:** Ve işte bir soru: neden benim omuzlarımın arkasında olsunlar? Ben sizin omuzlarınızın arkasında, birleşik ümmetin arkasında, birleşik Hıristiyanlığın arkasında, birleşik dünyanın arkasında olmayı tercih ederim. Çünkü ben de sizinle aynı insanım. Yine, bir önceki videoda İmam Mehdi hakkında, Yol Gösterici hakkında,

hatta Mashiach hakkında bir soru sormuştuk. Ama onlar kim? Onlar farklı insanlar mı? Hayır. Tek bir kişi bile değiller. Bu zamanın bir işaretidir, şu anda hepimizin içinde bulunduğu zamanın bir işaretidir, dostlar. Bu gerçekten de zamanın bir işareti: Mashiach, Yol Gösterici ve İmam Mehdi herkesin içinde yaşıyor, eğer O'nu kabul edersek.

Bu, tüm insanlığa umut veren o ışık ışınıdır. Ve eğer bu ışığı içimizde beslersek, eğer insan olursak, eğer ortak bir hedef için çabalarsak, ki bu aşamada ortak hedef tüm insanlığın hayatta kalmasıdır. Eğer en yüksek değerden başka bir şey olmayan Yaratıcı Toplumu inşa etmek için çabalarsak. Bahsettiğimiz bu Yaratıcı Toplum, azizlerimizin bize bildirdiği şeydir. Onlar İmam Mehdi'nin bize geleceğini, Yol Gösterici'nin bize geleceğini ama O'nun herkesin ruhuna gireceğini söyleyenlerdir. Ve eğer O'nu kendi içimizde canlandırırız, eğer bu dünyanın bir parçası olursak, affedersiniz, bu dünyanın kölesi değil, bu dünyanın bir parçası olursak, o zaman Mehdi, Yol Gösterici ve Mashiach her birimizin içinde olacaktır. Bu dünyanın bayrağı budur.

Eğer birçok isimle anılanı yüceltirsek, O'nu tüm insanlığın üzerinde bir sancak olarak yükseltirsek, o zaman peygamberlerin bize vaat ettiği şey gerçekleşecektir: binlerce yıl... ama bunu düzelterek ve şöyle diyeceğim: tüm insanlık için milyarlarca yıl. Bu onları düzelterek anlamına gelmiyor. Onlar peygamberlerdi ve Altın Çağ'ın binlerce ya da bin yıl süreceğini söylediklerinde, sadece çok büyük ve sonsuz sayıda yıldan bahsediyorlardı. Ama sonlu bir dünyada sonsuzluk diye bir şey yoktur. Bu nedenle, dostlarım, siz kendiniz girmediğiniz sürece size sonsuzluk vaat edemem. Ama bu dünyada şunu çok iyi biliyoruz ki, insanlık olarak önümüzde milyarlarca yıl olacak. Ve torunlarımız bizimle gurur duyacak. Ve bu gurur çok değerlidir.

Manipüle edilmek için kullandığımız tüm gururumuza gelince... Özür dilerim ama bu böyledir. Aslında hepimiz gururumuz yüzünden acı çekiyoruz. Evet, üzerimizdeki tüm manipülasyonlar gurur üzerine kuruludur ve biz bunu kabul ederiz. Bize iyi olduğumuz, güçlü olduğumuz, kahraman olduğumuz aşılır. Kahraman olduğumuz için de gidip birilerini öldürmeliyiz. Bizi gurura dayalı olarak manipüle ediyorlar, bizi, özür dilerim, arkadaşlarımıza ihanet etmeye zorluyorlar. Ve hatta bazen görüşlerimizi, arzularımızı ve isteklerimizi manipüle ederek, kelimenin tam anlamıyla gururumuzdan dolayı arkadaşlarımızı arkadan bıçaklamaya zorluyorlar.

Ancak tüm bunlar yabancılar ve dışarıdan bakanlar tarafından sadece bu gurura dayalı olarak yaşadığımız ve onun tarafından yönlendirildiğimiz için algılanır. Yine de değiştirebileceğimiz çok şey var, bu doğru dostlar. Aşağılık, alçak ve insanlık dışı gururumuzu tersine çevirip göklere çıkarabilir, sıradan insani gururumuzu şeytana hizmet etmekten Tanrı'ya hizmet etmeye dönüştürebiliriz. Ve bu gururumuz, bizi şeytana hizmet ettiren bu güç, Tanrı'ya ve dolayısıyla tüm insanlığa hizmet etmemize yardımcı olabilir.

Söylediğim sözleri tekrarlayacağım, unutmayın dostlarım: eğer insan olarak her birimiz kendimiz için yaşıyorsak, şeytana hizmet ediyoruz demektir. Eğer bizim için sadece "biz" ve ailemiz varsa ve ailemiz sadece bizi takdir etmek ve desteklemek, bize

Tanrı gibi bakmak için oradaysa - kendi mezarımızı kazmışız, cehennemde bir yer satın almışız demektir. Ama eğer insanlık için bir insan olarak yaşarsak, eğer her birimiz tüm insanlığı önemsiyorsak ve bu bizim ana hedefimizse - tüm insanlığa hizmet etmek - o zaman cennetin kapıları önümüzde açılır ve bu dünyayı değiştirebiliriz. Ama onu sadece çok sayıda olduğumuzda, bu dünyanın en iyi tarafına, Tanrı'ya, tüm insanlığın geleceğine yönelen tek bir egregor yarattığımızda değiştirebiliriz. O zaman çok şeyi değiştirebiliriz.

Anlayabilmeniz için basit bir örnek vereceğim. Pek çok kişi, "Ben sıradan bir insan olarak, örneğin sadece asfalt döşeyerek tüm insanlığa nasıl hizmet edebilirim?" diyecektir. Ben sana asfalt döşeyerek hem torununun hem de tüm insanlığın geleceğini nasıl kurtarabileceğini anlatayım dostum. Eylemlerimizin geleceği nasıl etkileyeceğini bilemeyiz.

Basit bir örnek. Asfalt döşerken, tembellikten, yapmamız gerekeni biraz değiştirebiliriz: daha ince bir asfalt tabakası koyabiliriz, bahçemiz için biraz çakıl çalabiliriz veya birine satabiliriz ve bu yerde bir çukur ortaya çıkacaktır. "Eh, yol pek düzgün değil, bir şey yok, olur böyle şeyler." Ama bilmiyoruz ki, ailemizle ilgilenirken bile, bu yol için planlanan bir kamyon çakılı, çocuklarımızı veya torunlarımızı beslemek için bu parayı eve getirmek amacıyla satmaya çalıştığımızda, bilmiyoruz ki yıllar geçecek ve torunumuz bu yolda, bu yerde araba kullanacak. Ve onun kaderi farklı olabilir. Ve biz, tam olarak biz, bu kaderi şekillendiriyoruz.

Oysa insanlarla, tüm insanlıkla ve dolayısıyla torunumuzla ilgilenirken, kendimizi dünyaya kötülük yapma ve bu yolu tehlikeli hale getirme yönündeki sıradan, şeytani arzumuzdan vazgeçirebiliriz ve o zaman torunumuz pürüzsüz bir yolda ilerleyecektir. Oysa o dünyayı değiştirebilir, tüm insanlığa yardımcı olacak bir şey yaratabilir. Ve sonra eylemlerimiz, torunumuza fazladan bir tatlı getirmek için kendimizi basmakalıp hırsızlıktan alıkoyduğumuzda, böylece onun hayatını kurtarmış ve tüm insanlığa hizmet etmiş oluruz.

Bu dünya böyle düzenlenmiştir. Eylemlerimizin geleceği nasıl etkileyeceğini bilemeyiz. Ama eylemlerimiz bu dünyayı iyileştirmeye, tüm insanlığa hizmet etmeye yönelik olduğunda, o zaman dünya da değişir, en azından kaderimiz değişir. Tüm dünyayı kurtarmayı başaramasak bile, en azından kendimizi kurtarmış oluruz ve bu buna değer. İnanın bana dostlar, hedefimiz, her birimizin bu dünyadaki en yüksek hedefi Ebedi Hayattır. Eğer bunu anlamaz ve bunun için çabalamazsak, şeytana hizmet etmiş oluruz. Ve kim olduğumuz, hangi dine mensup olduğumuz ya da ateist olup olmadığımız önemli değildir. Deccal'i eylemlerimiz ve işlerimizle desteklediğimizde, bu dünyayı yok ederiz. Yasalara ve diğer insanların haklarına tükürdüğümüzde, birine hakaret ettiğimizde ya da birine güldüğümüzde, kendimizi yüceltmeyiz, kendimizi ve geleceğimizi gömeriz. Bu çok basit.

Tüm dünya bize yalan söylediklerinden çok daha basit. Yalan söyleyenler, fikirlerimizi manipüle edenler, bizi yok edenler ve Tanrının bize verdiği temel haklardan bizi yoksun bırakanlar. Bu nedenle, kimi örnek alacağımız ve nasıl yaşayacağımız bize

bağlıdır. Aslında bu dünyada yeterince örnek var, takip etmemiz gereken örnekler ve hayatlarımızı o insanların inşa ettiği şekilde inşa etmeliydik. Ancak bazı nedenlerden dolayı biz bunu farklı şekilde yaptık. Ama bunu yaptık çünkü tüm hayatımızın bir yol olduğunu ve bu yolda onurlu bir şekilde yürümemiz gerektiğini bilmiyorduk. Her şey çok basit.

**Tatiana:** İgor Mihayloviç, belki uygunsuz olacak ama pek çok izleyicimiz Muhammed Peygamber hakkında bir soru soruyor: Neden özellikle Muhammed Peygamber'e insanların en iyisi diyorsunuz?

**İgor Mihayloviç:** Cevap vereceğim, arkadaşlar. Çünkü o gerçekten de insanların en iyisidir. Dini ne olursa olsun, hatta ateist bile olsanız herkes için bir örnektir dostum. Peygamberin kendisinin hayatı, onun yaşamı hepimiz için bir örnektir. Eğer Peygamber'in yaşadığı gibi yaşasaydık, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza ve yabancılara Muhammed Peygamber'in davrandığı gibi davransaydık, çoktan bu dünyada cennette gibi yaşıyor olurduk.

Size basit bir örnek vereceğim. Muhammed Peygamber'i sınamaya çalışan, onun çok iyi olduğuna inanmayan, onu kızdırmaya çalışan ve böylece Muhammed Peygamber'in ondan daha iyi olmadığını kendine kanıtlamaya çalışan Yahudi komşusunun, onun kapısının yanına çöp atmasına rağmen Muhammed Peygamber'in her gün çöpü nasıl dışarı çıkardığına dair sıradan bir hikaye. Ama Peygamber o çöpü aldı ve attı, komşusuna tek bir söz bile söylemedi çünkü o Yahudi'yi kimin kontrol ettiğini ve neden böyle davrandığını biliyordu: tam olarak insanlar olarak içimizde izin verdiğimiz düşünceler nedeniyle.

Sonuçta, bilincimiz şu şekilde çalışır: Birinde ışığı gördüğümüzde ve hissettiğimizde, bilincimiz o kişiyi kıskanmaya ve hatta bazen ondan nefret etmeye başlar; bizi ondan şüphe etmeye zorlar. Neden? Sırf onu örnek almamalıyım, hayatlarımızı değiştirmeyelim, özgürleşmeyelim ve karanlığı yok eden bir mum olmayalım diye. Köle olduğumuzda, bilincimizdeki gölgeler tarafından manipüle edildiğimizde, başkalarının sahip olduklarını arzuladığımızda, birbirimize hükmetmek için çabaladığımızda ve basitçe bu dünyayı bugünkü haline getirdiğimizde bilincimiz için faydalıdır. Bilincimizin anlamı ve tüm oyunu budur. Bununla birlikte, insanlar olarak bizler bu dünyadaki en iyi, en değerli insanları örnek alabilir ve her şeyi değiştirebiliriz, tıpkı en iyi insanın, Muhammed Peygamberin komşusunun sonunda Muhammed Peygamberin kim olduğunu anladığında hayatını değiştirdiği gibi.

Ancak, kendi bilinciniz benden, sözlerimden ve içsel ışıkla ilgili her şeyden ve bu tür basit temel örneklerden şüphe duymazsa neden oluyor. Ama size bir örnek sunabilirim, yine de bunu bir deney olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama şüphe edenler ve şüphelerinden kurtulamayanlar en azından Muhammed Peygamber'in insanların en iyisi, hatta en hayırlısı olduğu konusunda... Neden? Çünkü Muhammed Peygamber bir insandı ama en değerliler arasında en değerli oldu, bu çok önemli. O buraya Allah tarafından gönderilmemiş bir insandı, bir beşerdi ama bir ömür içinde

kendisinden önce hiçbir sıradan insanın başaramadığını başardı - Muhammed Peygamber oldu, en değerli kişi oldu.

Böylece, onun insanların en iyisi olduğuna dair şüphelerinizi kontrol edebilir ve ortadan kaldırebilirsiniz. Çöpünüzü alın ve her gün komşularınızın kapısının yanına koymaya başlayın, Muhammed Peygamber'in insanların en iyisi olduğunu göreceksiniz. Ama bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü komşularınızın Muhammed Peygamber kadar yüksek maneviyata sahip ve Allah'ı içtenlikle seven insanlar olması pek olası değildir. Böyle bir örnek için özür dilerim, bunu tavsiye etmiyorum, bunu yapmayın. Ama şüpheler sizi bu iblisten kurtulamayacak kadar ele geçirmişse, o zaman bunu yapın ve komşularınız sizi bu aptallıktan ve bu şüphelerden kurtaracaktır.

İçinizdeki pislikten kurtulduğunuzda, içinizdeki ışığın ortaya çıkmasına izin verdiğinizde, özgürce yaşadığınızda ve derin nefes aldığınızda bu dünyada her şey basittir, çok basittir. Ve bedeninize ne yapıldığının bir önemi yoktur. Beden bir tozdur. Nerede olduğunuz ve bilincinizin sizin için ne tür bir üzüntü çizmeye çalıştığı önemli değildir. Eğer Allah'ı tüm kalbinizle seviyorsanız ve tüm özünüzle ışık yaymaya gayret ediyorsanız, tüm dünyayı kucaklamak, bu dünyadaki herkesi kucaklamak istiyorsanız, o zaman hepimizin kardeş olduğuna ve hepimizin bir olduğuna anlamaya başlarsınız. Hepimiz büyük bir aileyiz ve her birimiz yaşamayı, insan olarak yaşamayı hak ediyoruz. Her şey çok basit, dostlar.

İsa Mesih'in şu anda en güncel ve en uygun olduğuna inandığım sözlerini tekrarlayacağım. Her biriniz Mesih'in basit ve anlaşılır konuşmasına yanıt verin: "Bütün dünyayı kazanıp da kendi ruhunu kaybedersen bunun sana ne yararı olur?" Ve bu her şeyi açıklıyor. Çünkü yaşamımız bu ölümlü bedende var olmamızla sona ermiyor. Biz çok daha yüceyiz, ama bunu bilmiyoruz. Ve bunu bilmiyoruz dostlarım, çünkü manipüle ediliyoruz ve gerçek, hükmetmek isteyenler tarafından binlerce yıldır bizden gizlendi. Ve bu arzu neredeyse her birimize empoze edildi. Nedenini biliyor musunuz? Cevap vereceğim: Eğer içinde Hayat taşıyan saf bir buğday başağıysanız, yabancı otların arasında uzaktan görünürsünüz; ama eğer bir dulavratotuysanız, yabancı otların arasında kimse sizi tanımaz. Ve bu Mimarların her zaman kullandıkları ve bugüne kadar kullanmaya devam ettikleri şeydir. Ama her birimiz, bize dayatılanları bir kenara atarak, tüm pislikleri ve değiştirmeleri kolayca keşfedebilir ve pek çok şeyi değiştirebiliriz.

Teşekkür ederim, dostlarım. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlarınızı terk etmediğiniz için teşekkür ederim. Vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim. Ve en iyisi için çabaladığınız için teşekkür ederim. Işığı söndürenlerden olmadığınız için teşekkür ederim. Işığı yayanlar olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkürler!

**Tatiana:** Örnek için teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.

**İgor Mihayloviç:** Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Huzur sizinle olsun ve Allah'ın Sevdiği.